

Liedje: *Meisje Bloem is blij.*

Het liedje over Meisje Bloem is een tekst gemaakt op de melodie van het bekende oude Franse kinderliedje *La Chanson des couleurs*, bekend in Nederland als het liedje *Hoofd schouders, knie en teen*.

Wij hebben van het couplet “Meisje Bloem is blij” het refrein gemaakt. De melodie is weliswaar gelijk aan de coupletten, maar de boodschap van het boek dat Meisje Bloem blij en krachtig zegt: “Ik ben Bloem, zo wil ik het doen” keert nu na elk couplet terug. Elk couplet is de emotie van één verhaaltje uit het prentenboek, totaal vier: blij, boos, bang en verdrietig. De tekeningen bij de verhaaltjes komen terug in de animatie op youtube

Het liedje werd ingezongen door mezzosopraan Karin Brunt. Muzikaal arrangement Arnold van Dongen. Backing Vocals Oirana van Dongen, Arnold van Dongen en Film edits Boaz van Dongen (van Dongen producties)

Meisje Bloem is blij.

Refrein (verhaaltje 1. Meisje Bloem)

*Meisje Bloem is blij, is blij
Ze zegt: de wereld is van mij, van mij
Ik ben Bloem, ja, ik ben Meisje Bloem
En zo, wil ik het doen, ik het doen.*



Couplet 1. (verhaaltje 26. De hoed)

*Meisje Bloem is boos, is boos.
Dus plukt ze een roos, een roos
En die zet ze boven op haar hoed
Dan is ze morgen weer goed, weer goed.*



Refrein

Couplet 2 (verhaaltje 35. De zaklamp)

*Meisje Bloem is bang, is bang
Maar, niet voor lang, niet voor lang
Meisje Bloem, ahh, griezelt van een spook
De poes Pien is er ook, is er ook.*



Refrein.

Couplet 3 (verhaaltje 5. De pop)

*Meisje Bloem heeft verdriet, heeft verdriet
Iemand om te spelen heeft ze niet, heeft ze niet
Meisje Bloem vindt een hele lieve pop
Daar fleurt ze helemaal van op, van op.*



Refrein.